

230820 Jona 2:1-11 en Matteüs 14:22-33 Ontmoetingskerk Zevenhuizen

In de lezing uit Matteüs gaan we mee in de onzekerheid van het bestaan. Bij de tocht over het meer is er tegenwind. De leerlingen kunnen niet terugkeren naar de wal. Bij het verhaal van de storm op het meer was Jezus bij hen in de boot, nu moeten ze het doen zonder dat Hij bij hen is. De diepe vraag van toen en van vandaag is; waar is Jezus in onze wereld?

Orde van dienst

Intochtlied 107:1

Stil gebed

Woord van trouw en groet

V: De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer.

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: O God, keer U naar ons toe

G: en doe ons weer leven naar hart en ziel.

V: Laat ons Heer uw liefde zien

G: en geef ons uw heil.

V: O Heer, hoor ons gebed

G: en laat ons geroep tot u komen.

Allen: Amen

Lied 107:13

Kyriëgebed met gezongen responsie



Lied 302:1 en 4

Lezen Jona 2:1-11

Zingen Lied 155:1, 2, 3 en 4

Lezen Matteüs 14:22-33

Zingen Lied 933:1, 2 en 3

Overdenking

Lied 917:1, 3, 4, 5 en 6

Gebeden

Aankondiging collecten

Slotlied 146c:1 en 3

Zegen

Collecte bij de uitgang